



ASTRID
ON TOUR



21 augustus in Den IJp-Landsmeer



Sponsortocht per Scootmobiel

Zuster Astrid Lovers van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente in Haarlem maakt met haar scootmobiel een pelgrimage van Haarlem naar Witmarsum. Zij is met succes vanwege kanker behandeld en wil nu met haar bijzondere tocht geld inzamelen voor een inloop- en aandachtshuis voor kankerpatiënten en hun familie. Zij bezoekt onderweg Doopsgezinde gemeenten en logeert ook bij doopsgezinden.



Haar tocht gaat heen via Enkhuizen en de dijk naar Harderwijk naar Friesland en Witmarsum en terug over een Afsluitdijk; een hele onderneming. Op de eerste dag van haar tocht kwam zij om 16.00 uur aan in onze Vermaning in den IJp - Landsmeer. Zij was om 12.00 uur uit Haarlem vertrokken en had 26 km. afgelegd. Na een hartelijk welkom door en kennismaking met tien leden volgde een boeiend gesprek.



Astrid heeft zelf de behoefte ervaren van opvang in een menselijke omgeving buiten het ziekenhuis voor kankerpatiënten en hun familie. Wij vonden dat allemaal een erg mooi en nuttig doel. Zij heeft eerdere bijzondere momenten in haar leven gevierd met onder andere een tocht in een zweefvliegtuig en een bezoek aan de vulkaan Etna.



Zij noemde dat zelf lucht en vuur en is met deze tocht aan het element aarde toe. Tijdens de smakelijke Chinese maaltijd hebben we allerlei reiservaringen met elkaar gedeeld. We hebben Astrid namens de gemeente vervolgens een succesvolle voortzetting van de reis toegewenst en haar naar haar logeeradres gebracht.

Haar reis is op het internet te volgen op www.astridontour.nl Dat adres geeft ook de mogelijkheden van donatie van het project.
Neeltje Bleker - Swart.