

mededelingen

kilometers maken tegen kanker



Astrid Lofvers gaat een bijzondere pelgrimage maken. Onze zuster uit Haarlem-Noord vertrekt op zondag 21 augustus op haar scootmobiel. Ze gaat van de Mennokapel naar het Mennomonument te Witmarsum.

En weer terug. Haar doel: een tocht vol ontmoeting, waarbij ze geld inzamelt voor het inloop- en aandachtshuis voor kankerpatiënten en hun familie.

'Lopen of fietsen, zoals bij *A Sister's Hope* of de *Alpe d'HuZes*, dat kan ik niet meer. Daarom ga ik op mijn scootmobiel. Ik hoop onderweg bij mensen te overnachten, bijvoorbeeld bij leden en vrienden van Doopsgezinde Gemeentes. Samen met hen wil ik de route bepalen. Het gaat me daarbij niet om de snelste, maar om de mooiste route. Als mensen willen, kunnen ze een stukje met me opfietsen.'

Ook aan de leden en vrienden in de DG Haarlem vraagt Astrid steun: 'Ik hoop dat er mensen zijn die financieel willen bijdragen voor het aandachtshuis. Zo'n plek is heel belangrijk voor mensen met kanker. Daar kunnen ze terecht met hun vragen of binnen lopen voor een gesprek. Ook kunnen daar dan allerlei activiteiten worden georganiseerd. In heel Nederland zijn dit soort huizen, behalve in de regio Haarlem.'

'Dit jaar vieren de doopsgezinden hun jubeljaar. Maar we jubelen soms zo zachtjes, dat niemand ons hoort. Voor mij is het ook een jubeljaar.

Ik wil vieren dat ik mijn kanker heb overwonnen. Daarbij wil ik me inzetten voor andere mensen met kanker. Ook pacifisten strijden tegen kanker'.

wereldwerk

Vijf oktober vertrekt de bus van de vdgh naar Nyhuyzen om kleding te brengen voor het goede doel van Wereldwerk. In dit project hebben Jeltje Beekhuis en Rendert Gaaikema 15 jaar hun ziel en zaligheid gelegd. Dit jaar doen zij dat voor het laatst en ik hoop met alle vrijwilligers het werk met net zoveel enthousiasme voort te zetten. Heeft u nog kleding die u niet meer gebruikt? Ik ben bereid deze bij u op te halen. Verder zoek ik nog vrijwilligers die bereid zijn mij te helpen met het wegbrengen en sorteren van de kleding: 023 526 98 22 of anita.inpijn@gmail.com
Anita Lokhorst

themadienst

startzondag 11 september

Deze dienst zal de vorm van een Thomasviering hebben. Na het eerste deel van de dienst met zang, gebed en bijbelverhaal volgt de heilige chaos. In verschillende 'hoeken' is er ruimte voor stilte, voor zang, voor discussie, voor gedichten, voor beweging of even niets. Tijdens de heilige chaos kun je zoeken, kun je je laten vinden, tasten naar ontmoeting met God, op jouw manier. Na de heilige chaos (± 25 minuten) eindigen we de dienst weer gezamenlijk.

kunt u niet zingen? zing dan mee!

(ook voor 'wel-zangers')

De werkgroepen 5e zondag en themadiensten slaan de handen ineen. Of beter gezegd: de stemmen! Een gezamenlijk projectkoor gaat een viertal liederen instuderen (Iona- en Taizé-bundel) voor de 5e zondag op 30 oktober. Deze liedjes zullen ook in de themadienst van 8 januari 2012 worden gezongen en tijdens de nieuwjaarsbegroeting voor de hele gemeente. De repetities staan onder leiding van

Jan-Hendrik Veenkamp. Doe ook mee, of u nu kunt zingen of niet, het gaat ons om het plezier dat we met elkaar hebben. De repetities zijn op 12, 19 en 26 oktober in de Mennokapel.

We vragen u een eigen vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-.

Info en aanmelden: Nynke Idema, sucramtims@hotmail.com of 06 15 34 13 69 en Johan Tempelaar, johantempelaar@hotmail.com of 06 44 46 06 37.

De repetities beginnen om 19.45 uur.

kerkennacht

Op 24 juni heeft de Doopsgezinde Kerk meegedaan aan 'de kerkennacht'. Voor het eerst in Haarlem. Er was een vol programma – misschien wel wat te vol. Veel mensen bezochten het gesprek over vrede, schoven aan bij gesprekstafels of warmden zich op de binnenplaats aan het vuurtje. Het Cultureel Café verzorgde een prachtig programma's en een grote groep Sneelers kwam luisteren nadat ze eerst geschilderd hadden in de Groenmarkt kerk. Hoogtepunten waren het mantra's zingen met Jan-Hendrik Veenkamp. En het maken van een vredesgedicht met behulp van stadsdichter Sylvia Hubers.

open monumentendagen



Van de vele monumenten die te bezichtigen zijn is er nog een die de redactie kan aanbevelen om te bezoeken. Het voormalige waterfilter in Bloemendaal uit 1900 is een Rijksmonument en honderd jaar later verbouwd tot woonhuis.

Corrie en Harry Swaak
Hoge Duin en Daalseweg 21 b
Bloemendaal

zo 11 september 10.00 – 17.00 uur